

RAKKERS

Helaas beginnen we het jaar met iets minder goed nieuws. Leider Robbe (Benoot) is gestopt met leiding geven... Hij heeft namelijk vast werk gevonden waardoor aanwezig zijn op zondag steeds moeilijker werd. Maar niet getreurd, er zal regelmatig een vervanger zijn en de resterende 50 % van jullie oorspronkelijke leiders zal zijn uiterste best doen jullie nog een fantastisch Chirojaar te bezorgen 😊

7 januari 2017

Eerste zondag van het jaar, traditiegetrouw gaan we met z'n allen zingen! Kom verkleed als een koning, en indien je nog ergens een ster of iets dergelijk hebt liggen mag je dat gerust meenemen.

Chiro van 14u tot 18u

14 januari 2017

Laat dat tactische maffiabrein van jullie maar werken deze week en hou je klaar voor een fameus drugsspel. Uiteraard niet met echte pillen, maar wel met echte bad-ass maffiaboys!

Chiro van 14u tot 18u

21 januari 2017

Helaas pindakaas, de resterende 50% kan er vandaag niet bij zijn... Maar niet getreurd, er wordt voor een mega-gigantische-super-vervanging gezorgd!

Chiro van 14u tot 18u

28 januari 2017

Het is weer zover, de jaarlijkse Chirolympics... Van hoogspringen tot kogelstoten, vandaag kan het allemaal. Warm die benen dus maar op en stretch voor je naar de chiro komt al eens even want vandaag moet je op en top zijn!

Chiro van 14u tot 18u



*GROETJES VAN JULLIE LEIDER
Robbe*