

Rakkers

4 maart: Verrassing! Wat dit gaat inhouden zal je alleen te weten komen als je komt. Chiro van 2 tot 6

11 maart: Helaas geen Chiro vandaag, de leiding zal al eens naar de kampplaats gaan kijken om voor jullie een tof kamp in elkaar te steken.

18 maart: Eindelijk het is zo ver: de echte Rakker-doop! Neem propere kleren mee en een handdoek. Chiro van 2 tot 6

25 maart: Ooit al eens willen weten hoe het er op de maan zou uitzien? Misschien kom je daar vandaag wel achter want vandaag gaan we onze eigen raketten bouwen. Heb je nog lege plastic flessen thuis dan mag je die zeker meebrengen. Chiro van 2 tot 6

Groetjes van jullie leiders Robbe & Kasper

